

Woensdag 21 september

Vredesweek 2022 Generatie Vrede

Herman Wijtten SVD

Op 28 augustus 1963 stond ik in Washington DC te midden van een enorme massa mensen en hoorde ik de historische woorden van Martin Luther King: "I have a dream". Die woorden zijn mij in de voorbije 60 jaar steeds bijgebleven. Dromen is voor mij steeds meer een expressie van hoop geworden.

Op 21 september zal ik in het kader van het thema 'Generatie Vrede' vooral aandacht schenken aan de stelling dat de kern en bron van vrede in een volk zelf ligt.

Vredesactiviteit kan alleen effectief zijn in een geest van solidariteit, van luisteren, van het respecteren van die bronnen.

Daarom is en blijft dialoog zeer belangrijk. Mijn eigen actieve leven heeft altijd in dienst van de vrede gestaan.

Herman Wijtten SVD



Woensdag 19 oktober

God is een DJ, verhalen en reflecties uit een tbs-kliniek.

ds Marius van der Sar

Na m'n theologiestudie werd ik in 1989 dominee in Barendrecht, een dorp met een grote kerkelijke gemeente. Vijf jaar later werd ik dominee 'op' (Rotterdam) Zuid, een stad met een kleine kerkelijke gemeente. Het was wat me boeide: niet meer van hetzelfde. In dat licht zette ik in 2003 een volgende stap: dominee met bijzondere opdracht t.w. geestelijke verzorging onder tbs-gestelden in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden te Poortugaal. De meeste zondagen van het jaar ga ik voor in kerkdiensten in de tbs-kliniek. Op andere zondagen ga ik voor in kerkelijke gemeenten waar ik een bepaalde binding mee heb zoals in woonplaats Breda; m'n werk in de tbs komt dan ook ter sprake, meestal verweven in de preek. In juli van dit jaar verscheen m'n boek *God is een DJ, verhalen en reflecties uit een tbs-kliniek*. Daarin vertel ik hoe geloven en theologie van betekenis kunnen zijn in een wereld die wel getypeerd wordt als 'kerker van uitzichtloosheid'. In het leerhuis wil ik o.a. stil staan bij deze verhalen en ben ik benieuwd naar de reactie van deelnemers.

Ds Marius vd Sar



Woensdag 16 november

Jezus komt niet uit de hemel vallen. Over een wonderlijke geboorte.

Ds Bram Grandia

Mijn preek in de Lucaskerk over Maria heeft heel verschillende reacties opgeroepen. Ik zei geen 'amen', maar liet het open. Ik ben blij dat dat ik een avond over Maria mag houden.

Ik wil met u die avond op zoek gaan naar de omstreken 'genesis' (wording) van Jezus. Ik wil met u kijken naar én de bijbelverhalen en een enkele buitenbijbels traditie over Maria en de Romeinse militair Panthera/Pantheros.

Ik zal ook laten zien hoe verschillend er in de traditie van de kerk tot op vandaag naar Maria is gekeken.

Ds Bram Grandia



Woensdag 14 december

Het Weihnachtsoratorium van Bach

Jan-Willem Scheurwater

Deze kerstmuziek zit vol met muzikale symboliek.

Bach schreef zijn vocale kerkmuziek vooral in de eerste vijf jaren na zijn benoeming tot Thomascantor in Leipzig (1723): wekelijks een nieuwe cantate en daar tussendoor het Magnificat, de Johannes- en Mattheuspassion, motetten etc. In 1734 componeert hij zijn Weihnachtsoratorium. Hij maakt voor dit werk gebruik van eenmalige composities voor koninklijke kroningen en verjaardagen uit de voorafgaande jaren.



De meeste koren en aria's zijn bewerkingen van voormalige niet-religieuze composities, zogenaamde 'parodieën', die vaak zelfs beter dan het origineel zijn. Bij dit hergebruik geeft Bach een nieuwe dimensie aan de eerdere composities, die ook met terugwerkende kracht een andere glans krijgen. We zullen ook zien hoe een hedendaagse choreograaf uitbeeldt hoe het Weihnachtsoratorium een heilige dans is rondom de geschiedenis van de geboorte van Jezus.

We gaan horen wat Jan Willem hierover te vertellen heeft

Mensen en ideeën gevraagd!

Graag willen we ons kookteam uitbreiden met een paar mensen. Vind je het leuk om met ons mee te koken in de Lucaskerk. Meld je dan aan. Heb je een idee voor een leerhuisonderwerp, laat het ons weten. Contact via secretariaat parochie tav Joyce Rijke
Email: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl



Oecumenisch Leerhuis

Het leerhuis wordt georganiseerd door: Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) en de Protestantse Wijkgemeente Noorderbeemden in Breda. Meer info op: www.pknbreda.nl www.augustinusparochiebreda.nl

De avonden worden gehouden in de Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Behalve in november ivm verbouwing keuken. De kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.PKNBreda.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.