

Woensdag 15 februari

Film “Eden” over koken, liefde en jaloezie
Inleider: ds Ton van Prooijen

Gregor, een corpulente, excentrieke chef de cuisine, runt een klein restaurant aan de rand van een stad. In zijn vrije tijd zit hij vaak op een terrasje, waar hij wordt bediend door Eden. Eden is getrouwd met Xaver en heeft een dochter van vijf met het downsyndroom, Leonie. Gregor ziet Leonie voor het eerst in het park als ze bij de fontein speelt en erin dreigt te vallen. Hij is zeer gecharmeerd van haar (en haar moeder) en besluit een cake met zelfgemaakte chocolade voor haar verjaardag te bakken. Als Eden de chocolade proeft, is ze compleet verrukt. Ze bezoekt de keuken van Gregor om meer te kunnen proeven van zijn kookkunst, wat uitmondt in een innige maar platonische relatie. Eden en haar huwelijk bloeien op en ze raakt eindelijk weer zwanger. Xaver wordt echter jaloeers op Gregor en vernielt zijn wijnkelder. Dit doet Gregor besluiten het stadje te verlaten, maar eerst wil hij Eden nog een laatste keer zien....



Woensdag 1 maart

Avondmaal in Emmaüs (1606, Caravaggio)
ds Marlies Schulz

Samen aan tafel gaan, eten en verhalen met elkaar delen is altijd bijzonder. Maar één van de meest bijzondere verhalen over de maaltijd is zeker het verhaal van de Emmaüsgangers, van de twee mensen die samen met de Opgestane van Jeruzalem naar Emmaüs wandelen. Ze weten niet wie de vreemde is die tot hen spreekt totdat hij in de herberg het brood breekt en ze hem in dit gebaar herkennen. Veel kunstenaars hebben dit uitgebeeld en op deze avond gaan we intensief en meditatief kijken naar zijn tweede schilderij van dit tafereel uit 1606. Laat u verrassen!



Woensdag 5 april

Diaconale maaltijd met spreker dhr. Thijs Verhees over de Voedselbank Breda

De traditie is dat we de woensdag in de Goede Week een Diaconale maaltijd houden. We koken een sobere maaltijd en mensen geven een vrijwillige bijdrage.

Deze keer is het doel de Voedselbank Breda. In een tijd waarin voedselhulp ook in Breda steeds meer nodig is (nu al meer dan 700 huishoudens die gebruik maakt van de Voedselbank!) past dit doel mooi in het jaarthema van de PKN: “Aan tafel!”.

Thijs Verhees (Bestuurslid Voedselbank Breda) zal ons vertellen over de Voedselbank in Breda en over hoe kerken bijdragen en bij kunnen dragen aan het werk van de Voedselbank. En we kunnen discussiëren over onderwerpen die er verwant aan zijn.

Mensen en ideeën gevraagd
Wilt u ook een keer meehelpen met koken.
Of heeft u een idee voor een onderwerp voor een leerhuisavond.
Geef het door aan Joyce Rijke
Tel 076-5417684

Woensdag 10 mei

Duurzaamheid in de Joodse traditie Inleider: rabbijn Clary Rooda

Welke keuzes maken we als het om ons voedsel gaat? Hebben de oude Bijbelse 'spijswetten' ons nog iets te zeggen? Rabbijn Clary Rooda (1964) gaat hierover met ons in gesprek. Op een aansprekende en begrijpelijke manier belicht ze een aantal teksten uit de Torah, oude rabbijnse literatuur en hedendaagse commentaren. Uiteindelijk gaat het om de vertaalslag naar ons eigen leven. Wat betekent dit alles voor ons dagelijkse handelen? Wat kun je als individu en als kerkgemeenschap concreet doen? Rabbijn Rooda studeerde in Stockholm en Jeruzalem. In 2014 rondde ze haar opleiding af met een scriptie over *eco-kasjroet* – een ecologische benadering van de spijswetten, waarbij ethische principes als dierenwelzijn, *fair trade* en duurzaamheid een rol spelen.



Zaterdag 10 juni **Let op andere datum!**

Excursie naar het voedselbos in Waspik Frans Verkleij

Samen met Frans Verkleij, oud-pastor van de Bethlehemparochie, gaan we op excursie naar het voedselbos in Waspik. Dit voedselbos is in 2018 aangelegd door Jos van Genugten, oud-medewerker van het bisdom Breda. Met een *crowdfunding* campagne lukte het hem om een oude, verwilderde tuinderij en een aansluitend weiland om te vormen tot een **veerkrachtig voedselbosstelsel**. Hierin heeft spiritualiteit een belangrijke plaats gekregen. Zo is er een mooi labyrint ontworpen en is er een Franciscaans pad uitgezet. Samen met zijn vrouw Mirjam geeft Jos hier ook diverse workshops, geïnspireerd door o.a. Franciscus en Augustinus. Het programma voor deze dag moet nog verder worden uitgewerkt. Uiteraard gaan we ook ergens met elkaar aan tafel!



Oecumenisch Leerhuis

Het leerhuis wordt georganiseerd door:
Parochiekern Bethlehem
(Augustinusparochie) en de Protestantse
Wijkgemeente in de Markuskerk en in de
Lucaskerk in Breda.

Meer info op:

www.pknbreda.nl

www.augustinusparochiebreda.nl

De avonden worden gehouden in de
Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Elke leerhuisavond begint om 18.00
uur met een gezamenlijke maaltijd. De
kosten hiervoor zijn 5,50 euro.

Om 20.00 uur wordt begonnen met het
thema van de avond. **Voor de
leerhuisavonden wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.**

Aan beide onderdelen van de avond
kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de
maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat
kan via de intekenlijst in de Lucaskerk
of via www.PKNBreda.nl/formulier
uiterlijk op de zondagavond vóór de
leerhuisavond.