

Woensdag 21 februari

Geloof en Poëzie met Ds Henrieke ten Thije

*We moeten iets kleins doen.
Een klein wonder
moeten we verrichten.*

*Eén klein persoonlijk wonder,
één wonder moeten we verrichten
per persoon.*

*En dan, als iedereen dat gedaan heeft,
één klein wonder verrichten,
dan tellen we de wonderen
die ontstaan zijn op.*

*En dan, dan hebben we
een groot wonder.*

*Kijk: zo simpel zit nu eenmaal
een groot wonder in elkaar.*

*Sylvia Huberts, Sassenheim 1965
Stadsdichter van Haarlem 2009-2013*

Lees je wel eens een gedicht? Of heb je 'niks' met gedichten? Hoe zit een gedicht in elkaar? Waar 'moet' je op letten als je poëzie leest? Wat heeft een gedicht te maken met je geloof (of ongelooft)? En wat is je lievelingsgedicht, dat je misschien wel uit je hoofd geleerd hebt?

Deze vragen en meer komen aan bod op de avond rondom geloof en poëzie die door ds. Henrieke ten Thije wordt verzorgd. Natuurlijk zou het mooi zijn als je ook zelf een favoriet gedicht mee neemt om te delen met elkaar. Van harte welkom!

Woensdag 27 maart

Diaconale maaltijd in de Goede Week

De traditie is dat we op de woensdag in de Goede Week een Diaconale maaltijd houden. We koken een sobere maaltijd en de mensen geven een vrijwillige bijdrage.

Deze keer is het doel het Annahuis in Breda. Stichting Annahuis is in oktober 1994 opgericht.

Mensen krijgen in het Annahuis een plek, een oor, een stem en indien nodig praktische ondersteuning. In alles werken ze vanuit de presentiebenadering. Dit is een hele persoonlijke manier van contact, gebaseerd op wederkerigheid en gelijkwaardigheid. De bezoekers en het team hebben een relatie van mens tot mens, niet van cliënt tot hulpverlener. Het Annahuis is ooit ontstaan vanuit enkele samenwerkende kerken, wat je vandaag de dag nog altijd terugziet aan onze aandacht voor zingeving. Onze wortels liggen daarnaast in armoedebewegingen.

Enkele bezoekers van het Annahuis zullen deelnemen aan onze maaltijd en hun ervaringen met ons delen.



Woensdag 17 april

Filmavond: As it is in heaven Ds Ton van Prooijen leidt de film in en praat met ons na.

In het kader van het voorjaarsthema MUIZIEK! draaien we de film *As it is in heaven*, een Zweedse filmklassieker uit 2004. Een prachtige film om samen te bekijken (ook als je hem als eens hebt gezien)!

Een wereldberoemde dirigent, Daniel Barenboim (Michael Nyqvist), verhuist na een hartaanval naar het dorpje waar hij is opgegroeid. Al snel klopt het kerkkoortje bij hem aan... Hij weigert eerst, maar laat zich uiteindelijk toch overhalen. Zijn aanpak – waarbij iedere stem telt! – veroorzaakt de nodige opschudding in het ingeslapen dorpje...

As it is in heaven is een liefdevolle en ontroerende film, waarin grote thema's als gemeenschap, liefde, jaloezie, passie, verlossing en opstanding op een toegankelijke en herkenbare manier terugkomen.



Woensdag 22 mei

In de voetsporen van de Pilgrim Fathers

Inleider: Carel van Wijk

In 1620 zeilde een groep godsdienstbannelingen naar Amerika om daar de Founding Fathers van de Verenigde Staten te worden. Wat waren hun motieven? Waarom verlieten zij Engeland? Waarom gingen zij in 1609 eerst naar Leiden? Waarom reisde een groot deel van de oorspronkelijk groep niet mee naar de Nieuwe Wereld? Welk geheim droegen ze eigenlijk met zich mee? Op deze vragen baseert Jeroen Windmeijer zijn thriller 'Het Pilgrim Fathers Complot'.

Carel van Wijk geeft een toelichting vanuit zijn perspectief als tekstwetenschapper aan de Universiteit van Tilburg. Hij zal de historische achtergronden van het verhaal toelichten en de literaire technieken om deze zakelijke informatie in een vorm te gieten die een breed publiek aanspreekt. Het is niet noodzakelijk om vooraf het boek gelezen te hebben, maar het kan uiteraard geen kwaad.



Zaterdag 1 juni

Excursie naar Leiden In het spoor van de Pilgrim Fathers

Als vervolg op de leerhuisavond van 22 mei "In de voetsporen van de Pilgrimfathers" organiseren we een Pilgrimswandeling in Leiden.

Op zaterdag 1 juni gaan we onder leiding van een gids van het Gilde Leiden een wandeling maken die ons voert langs plaatsen die nog herinneren aan het verblijf van de Pilgrims in Leiden.

Deelnemers verwachten we om **10.45 uur in Leiden** om met een kopje koffie te beginnen. De wandeling start om 11.30 uur en eindigt om 13.30 uur. We willen het programma afsluiten met een gezamenlijke lunch (op eigen rekening). Voor aanmelden en meer informatie over deze dag kunt u terecht bij Arja van der Velde.

arjavandervelde@gmail.com

Uiterste aanmelddatum is 15 mei.



Oecumenisch Leerhuis

Het leerhuis wordt georganiseerd door: Parochiekerk Bethlehem (Augustinusparochie) en de Protestantse Wijkgemeente in de Markuskerk en in de Lucaskerk in Breda.

Meer info op:

www.pknbreda.nl

www.augustinusparochiebreda.nl

De avonden worden gehouden in de Lucaskerk

Tweeschaar 125

4822 AS Breda

Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten hiervoor zijn 5,50 euro.

Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. **Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.**

Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.PKNBreda.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.