



SAMEN OP ZONDAG

Een wekelijks bericht van en voor leden van de
Johannes-, Lucas- en Markus-kerk.
19 mei 2019 1^e jaargang no 20

GEBED van de ZONDAG (voor alle 3 de kerken)

Gij, Enige,
die voorgoed uw woning hebt opgeslagen
onder ons in Jezus, de Levende,
wij bidden U:
geef, dat wij uw Woord horen,
U geheel en al liefhebben
en leren hoe wij kunnen leven
voor uw aangezicht,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen.

VIERINGEN:

JOHANNESKERK, aanvang 10.00 uur

Voorganger: Ds. S. Van Meggelen
Ouderling: Dhr. P. Harder
Diaken: Dhr. L. Geschiere
Organist: Dhr. E. Woffert
Koster: Dhr. H. van Wijk

Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk 3) Voedselbank

Bij de viering

Bij de dienst van 19 mei: zondag Cantate ('Zingt de Heer een nieuw lied')

Vandaag

Vandaag huldigen we onze koster, niet, zoals de koster van Van der Hulst koster, een boze koster, maar een die met precisie en aandacht al 25 jaar ons kerkgebouw en diensten verzorgt. We brengen een ode aan onze koster Harm van Wijk en zeggen: dankjewel voor al je inzet!

!We lezen de gelijkenis van de talenten uit Matteüs 25: 14-30 en zeggen: 'Voortreffelijk gedaan, je bent een goede en trouwe dienaar!' Ook vieren we het avondmaal, al die verschillende soorten mensen samen aan de tafel van de Heer, die zijn vrede, zijn gaven delen. Vandaag ga ik na twee maanden ziek zijn weer voor in de dienst. Daar ben ik blij om en ik dank u hartelijk voor de rust die u me gegund hebt, voor de vele kaartjes en blikken van medeleven. Na de dienst is er koffie en thee in het Kerkenhuis. Allen een fijne zondag! Hartelijke groet, ds. Saskia van Meggelen

De bloemen

Er zijn vandaag 2 boeketten. Het ene gaat met onze grote blijk van waardering naar koster Harm van Wijk. Ook zijn vrouw, Nettie, die vaak helpt nemen we mee in onze dank! Het andere boeket is ter bemoediging voor Paula en Dolf Bensch, Prinscentuin 51. Paula ligt nog in het ziekenhuis en haar gezondheid is broos. Wij wensen hen beiden Gods nabijheid toe.

Ds. Joan van Kempen

Ruim een jaar nadat ds. Saskia van Meggelen haar werk als voorzitter van de Generale Synode begon zijn wij blij nu met de komst van ds. Joan van Kempen. Vanmiddag om 16.00u. doet zij haar intrede in de Markuskerk. Wees welkom in onze gemeente en Gods zegen toegewenst!

Koffiedrinken in de Johanneskerk

Omdat het de laatste donderdag van de maand mei Hemelvaartsdag is wordt de koffieochtend van de maand mei gehouden op Donderdag 23 mei. U bent weer welkom in het Kerkenhuis van de Johanneskerk van 10.30 uur tot 12.00 uur. Inl. Henk Zwaan

LUCASKERK, aanvang 10.45 uur

Voorganger: Ds. A.C. Grandia
Ouderling: Korrie Bos
Diaken: Pico Rozendaal
Lector: Otto Meijer
Organist: Frits Kok
Koster: Frank Westerhout
Gastheer/vrouw: Iet Flim
Bloemen: Hanny Gras/Korrie Bos
Schermen: Tika Rozendaal
Kindernevendienst: Sonja vd Kraan
Creche: Lonneke de Kraker
Koffie: Gre Westerhout, Marijke en Bep Koldenhof

Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk 3) ZWO-project

Bij de Viering

Op deze zondag gaat ds. Bram Grandia uit Doesburg bij ons voor. Hij schrijft over deze vierde zondag na Pasen die de naam 'Cantate' draagt. Na Pasen worden wij opgewekt om te zingen, om ons geloof en onze hoop uit te zingen. Daarom alleen al is het mooi om te zien hoe in het nieuwe liedboek onze liederenschat groeit.

Johann Sebastian Bach heeft zijn prachtige cantates geschreven voor alle zondagen van het jaar. De zang doet iets met ons. We ademen het geloof in en uit. Wie gelooft, wil het uit zingen. Maar ook wie twijfelt of niet zeker is van haar of zijn geloof.

Huub Oosterhuis heeft ons veel liederen geschonken waarin die twijfel een plek krijgt. Een van mijn favoriete liederen is (staat helaas niet in het Liedboek) de canon: Dan nog, dan nog, klamp ik mij, klamp ik mij vast aan jou, of je wil of niet. Op ongenade of genade. Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief!

Op deze zondag lezen we de geloofsbelijdenis van het joodse volk, het Sjema: Hoor Israël (Deuteronomium 6), hoor en we luisteren naar de enkele woorden die Jezus sprak aan het laatste avondmaal: Heb elkaar lief (Johannes 13). Dat is het nieuwe gebod. Je hebt er een leven lang voor nodig om dat te leren. We zingen dat het een lieve lust is. Uit het liedboek doen we dat op deze dag met de volgende liederen: 98, 367d, 304, 320, 323, 333 en 993.

Let op: Later in de middag intrede-dienst van ds. Joan van Kempen 16.00 uur in de Markuskerk.

Kindernevendienst Lucaskerk

Komende zondag gaan we het in de kindernevendienst hebben over "hoe je de liefde van God aan elkaar laat zien". Ben je nieuwsgierig? Kom zondag dan ook, dan maken we het met elkaar zichtbaar. Tot dan! Lieve groet, Sonja van der Kraan

De 3e collecte vandaag is bestemd voor het ZWO-project

van de ZWO-commissie Breda-Ginneken-Prinsenbeek. Met de opbrengst steunen we de realisatie van waterputten op afgelegen plaatsen in de Filipijnen. Deze worden gerealiseerd door Stichting Lutoban, die reeds sinds 2007 kleinschalige hulp biedt aan de armste scholen en buurten op het platteland van de Filipijnen. De waterputten worden gerealiseerd door plaatselijke contactpersonen en aannemers. Voor uitgebreide

informatie verwijzen wij u naar de folders van de ZWO-commissie, die aanwezig zijn in de Lucaskerk.

Crecheleiding gezocht

Net als de kindernevendienst is ook de crèche op zoek naar gemeenteleden die willen helpen om de allerjongsten (0 t/m 3 jaar) op te vangen tijdens de kerkdienst. Dit houdt in om speelmateriaal klaar te zetten, te spelen met de kinderen en de ruimte weer netjes achter te laten. We zijn blij met iedere vorm van hulp! Tot de zomervakantie zoeken we hulp voor 2-6, 23-6 en 7-7. Wilt u ons helpen? Opgeven mag via onderstaand mailadres. Alvast dank!

Met vriendelijke groeten, Natalie van Poppel
nataliehuizing@hotmail.com

MARKUSKERK, aanvang 10.00 uur

Voorganger: Ds. Ton van Prooijen
Ouderling: Dhr. W. vd Giessen
Diaken: Mw. T. Akkermans
Dhr. H. Wessels
Lector: Dhr. H. v. Wijngaarden.
Begroeting: Fam Streefkerk.
Organist: Dhr. B. Wevers
Kindernevendienst: Mw. E. v Hooijdonk
Koster: Dhr. E. Euler
Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk 3) KIA 40dgncollecte

Bij de viering

Een drukke zondag vandaag in de Markuskerk. Op deze 'zondag cantate' is er om 10:00u eerst een viering met veel muziek. Met de cantorij zingen we de vaste liturgische gezangen getoonzet door Willem Vogel (wel de 'Vogelmis' genoemd) en een aantal prachtige liederen uit de Engelse traditie. We vieren avondmaal en dat doen we lopend. Om 11:45 begint de kerk-op-schoot-viering. Die gaat deze keer over Abraham. Iedereen is welkom, in het bijzonder de kinderen van 0-4 jaar. We gaan op reis, dus rugzak mee! Later in de middag, om **16:00u, is de intrededienst van ds. Joan van Kempen.**

De bloemen uit de Markuskerk gaan met onze hartelijke groeten naar Anneke Kriellaars, Wikkeveld 38, Bavel.

Studieverlof Ton van Prooijen

Van 20 mei t/m 16 juni heb ik studieverlof. Ik wil me deze weken o.a. laten inspireren door de theologie van Sam Wells, een toonaangevende Britse theoloog. Als voorganger van St. Martin-in-the-Fields, in hartje Londen, heeft hij de laatste jaren veel geschreven over de toekomst van de kerk in de stad. Ik ben deze vier weken niet beschikbaar voor gemeentewerk. Er is uiteraard vervanging geregeld. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Wilma Bondzio-Hupkens, de scriba van het sectieteam Markuskerk (076-5228628).

De voedselbank bedankt de Markuskerk heel hartelijk voor alle goed gaven met name voor de grote flessen wasmiddelen.

ALGEMEEN

Lief en Leed (voor alle 3 de kerken)

Vorige week werd Anneke Kriellaars, Wikkeveld 38, 4854 MH Bavel, voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis nadat ze op haar werk onwel was geworden. Inmiddels is ze weer thuis zonder duidelijke diagnose. We wensen haar van harte beterschap. Vorige week heeft mevr. Beatrice Wawa Ndelezo, Nieuwe Huizen 88 4811 TM Breda, te horen gekregen dat haar kleindochtertje van 3 jaar, dat bij haar in Congo achtergebleven dochter woonde, is

overleden. Groot is het verdriet hierover. Laten wij bidden om kracht voor de moeder daar in het verre Congo en de familie hier om dit verlies te dragen. We zijn in gedachten en gebeden bij alle zieken en hun familie en bij hen die aan huis gebonden zijn en wensen hen toe, dat zij zich in Gods hand weten. Berichten voor de Lucaskerk gelieve door te geven aan Corrie de Zwart (j.dezwart@ziggo.nl ; 076-5710257); voor de Johannes- en Markuskerk aan Loes Winsemius, (winsemius-korfker@versatel.nl ; 076-5655595)

COLLECTEN opbrengsten 12 mei 2019

	JK	LK	MK
Diaconie	€ 128,95	€ 83,60	€ 119,50
Kerk	€ 108,65	€ 98,75	€ 103,75
3° collecte	€ 118,60	€ 115,82	€ 103,50

AGENDA



Opnieuw een tipje van de sluier: De Lucaskerk is ontworpen door architect Hendrik Jan Groeneweg uit Dordrecht. Bij het ontwerpen werd hij geïnspireerd door verschillende eeuwenoude modellen van kerken en door projecten

van beroemde architecten over de hele wereld. Zo ontwikkelde hij eigen ideeën over voorwaarden/eisen waar een kerkgebouw aan moet voldoen en wat een kerkgebouw moet oproepen als je er binnenkomt. Over zijn visie en over zijn inspiratie wil hij tijdens het jubileum-festival komen vertellen op zaterdagmiddag om 14.15 uur.

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen: Schrijf je in voor het festival: http://www.lucaskerk.nl/formulier_festival

Voor het 25-jarig bestaan van de Lucaskerk staat u weer een spektakel te wachten. Sinds december 2018 is er een enthousiast team, van zowel binnen als buiten de Lucaskerk, hard aan het werk om een fantastische musical voor u neer te zetten. Op 24, 25 en 26 mei zijn de voorstellingen. In de **Musical Op zoek naar Judas** nemen wij u mee in zijn verhaal, aan de hand van liedjes en verhalen. Hier komt u er achter waarom Judas de keuzes maakte die hij maakte. Kaartjes zijn 10,00 euro te koop op www.musicaljudasbreda.nl

Fietsen voor een goed doel

Op zaterdag 8 juni 2019 organiseren de samenwerkende kerken West-Brabant voor de 18e keer de fietstocht 'Lopend vuurtje'. Een fietstocht over diverse afstanden van kerk naar kerk. Stapt u ook op de fiets? Deelnemers kiezen voor een route van circa 35 km, 45 km, 65 km en 100 km. We komen langs deelnemende kerken en kapellen. Daar kunt u, tegen een vrijwillige bijdrage, een consumptie gebruiken. Dit jaar kunt u starten in Breda bij de Franciscuskerk en de Maria Dymphnakapel vanaf 9.30 uur. De opbrengst is bestemd voor een Doopboom in de Franciscuskerk.

SAMEN OP ZONDAG verschijnt iedere week. Kopij inleveren uiterlijk tot **donderdag vóór 20.00 uur** bij: samenopzondag@pknbreda.nl

Voor meer informatie kijk ook op www.pknbreda.nl. Op deze homepage kunt u doorklikken naar de websites van de afzonderlijke kerken.