



Tekens van Leven

IN TIJDEN VAN CORONA | EDITIE 01

Elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven is een belangrijk onderdeel van gemeente-zijn. De coronacrisis stelt ons ook op dat vlak voor grote uitdagingen. Elkaar opzoeken is lastig en in de verzorgingshuizen helemaal onmogelijk.

Natuurlijk zijn er nog andere manieren van contact. Telefoneren kan gelukkig altijd, net als mailen, facebooken, twitteren, facetimen, instagrammen, snapchatten, etc. Alleen, lang niet iedereen van ons heeft deze mogelijkheden.

Daarom **Tekens van Leven**, die we plaatsen op de website www.pknbreda.nl. Deze *Tekens van Leven* zijn bedoeld om elkaar te informeren en hoopvolle berichten, hartenkreten, gebeden, gedichten, tekeningen van kinderen, tips, etc. met elkaar te delen. Korte verhalen (max. half A4) zijn ook welkom!

We plaatsen bij voldoende bijdragen *drie tot vijf keer per week* een nieuwe editie op onze website. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat die ook worden uitgeprint, voor iemand uit je omgeving die geen computer heeft. Zoals nu ook al met de *Samen op Zondag* gedaan wordt.

Bijdragen kun je mailen (of doorbellen) naar Rob Snijders (vcc.rodin@planet.nl | 076-5878967), Reinier Rijke (rj.rijke@gmail.com | 06-20443093) of Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl | 06-29283935).



Protestantse Gemeente
Breda