



Tekens van licht

IN TIJDEN VAN CORONA | EDITIE 01 | 30 NOVEMBER 2020



Verstild landschap in afwachting van nieuw leven (zondagmiddag langs Aa of Weerijds). Mieke Frankfoorder

In het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, maakten we 27 edities van *Tekens van leven*, een nieuwsbericht met positieve en hoopvolle verhalen, gedichten, foto's en berichtjes, ingestuurd door leden van de Protestantse Gemeente Breda. *Tekens van leven* heeft een opvolger: *Tekens van licht*. De opzet is dezelfde: inzendingen zijn van harte welkom! Voorlopig verschijnt *Tekens van licht* een paar keer, in de weken voor kerst, de periode van Advent.



Vlak voor kerst komen de engeltjes tevoorschijn. Zij zijn belangrijke boodschappers in het kerstverhaal. Opvallend is dat in de tuinentra nog maar weinig engeltjes te vinden zijn. Rob Snijders

De komende vier Adventszondagen is een bijzondere bloemschikking te zien in de Lucaskerk (in de Markuskerk wordt ook met dit project gewerkt). Het zijn vier flessen, waarover een opengewerkte mand geplaatst is, zodat ze met elkaar verbonden zijn. Op de eerste adventszondag zijn in drie flessen een vijgentak geplaatst. De vierde fles is bekleed met sparrentakken. In die fles staat een kaars. De vier flessen verwijzen niet alleen naar de Adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Gods toekomst, die we mogen verwachten en waar we naar uitkijken de komende adventstijd, is gegeven aan de hele wereld, van noord tot zuid en van oost tot west. De vijgentakken verwijzen naar het leven dat we mogen ontvangen uit Gods hand. De open mand, gemaakt van bamboestengels, doet denken aan een wiegje of kribje. Het is als het ware de basis van waaruit je, door de komst van Jezus, je leven door gedragen wordt in Gods hand. Je wordt omgeven door Zijn licht. Kijk maar: de kaars brandt.



Speciaal voor de kerstcampagne van Kerk-in-Actie schreef Stef Bos het lied *Geef licht*. Het is te beluisteren via YouTube. Bij Kerk-in-Actie is ook de gratis kerst-cd van Stef Bos te bestellen, met daarop bijvoorbeeld ook nog een speciale versie van Stille Nacht (www.kerkinactie.nl/geef-licht)

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.

Zelf kaarsen maken

Wat is er nu leuker om in de dagen naar Kerst toe zelf kaarsen te maken, in plaats van weer een pak waxinelichtjes ergens te kopen. En het is nog eens heel makkelijk ook. Bovendien is het een mooie manier om oude kaarsen, die je verder niet meer kunt gebruiken, een tweede leven te geven. Kijk op: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ideeenbank/zelf-kaarsen-maken>



Of hoe dat heet

Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hans Andreus
Uit: *Holte van licht*
Haarlem: uitg. Holland 1975



Protestantse Gemeente Breda

Bijdragen kunnen doorgegeven worden aan: Rob Snijders (vcc.rodin@planet.nl | 076-5878967), Reinier Rijke (rj.rijke@gmail.com | 06-20443093), Mieke Frankfoorder (w.frankfoorder@hccnet.nl | 076-5146523) of Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl | 06-29283935).