



# Tekens van licht

IN TIJDEN VAN CORONA | EDITIE 04 | 23 DECEMBER 2020



Dit is de 4<sup>e</sup> Tekens van Licht, een nieuwsbericht met positieve en hoopvolle berichtjes, ingestuurd door leden van de Protestantse Gemeente Breda.

## Symbolische bloemschikking 4<sup>e</sup> advent

Deze zondag wordt een bijzonder verhaal gelezen, waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor eenieder persoonlijk.

Ik open mijn ziel  
en vul de schaal van mijn leven  
met ontvankelijkheid.

Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro.  
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Noorden.  
Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van  
de bloembol;  
nieuw leven breekt door,  
hoe klein ook het begin.

## Kerstaktie van de kookgroep

Aletta Vlaardingerbroek, met hulp van Miny Smaling, Hillie Blummen en Paul Vlaardingerbroek van de kookgroep in de Markuskerk brachten 65 pensétaartjes rond.

Ze werden verrast en met enthousiasme ontvangen door onze gasten van de (voor het coronatijdperk) maandelijkse maaltijden en aan nog een aantal kerkleden.

Het was ook nog erg leuk om te maken vertelden de dames van de kookgroep!





Ik wens je veel licht, als kaarsen  
die ontstoken worden in deze donkere tijd  
kaarsen die zullen branden  
vol verwachting en verlangen

Lichtpuntjes die ons kunnen verbinden  
lichtpuntjes waarin we ons mogen koesteren  
lichtpuntjes waardoor we durven dromen

Ik wens dat we elkaar mogen behoeden  
op onze zoektocht naar het Grote Licht  
ik wens dat het Kind weer in jou geboren mag worden  
ik wens je eerst en vooral vrede

Mooie feestdagen en een goed, gezond en gezegend

**2021**

**Rob Snijders**

Bijgaande citaat gebruikte **ds Joan van Kempen** in een overdenking aan het begin van de adventtijd. Omdat het ons aansprak hebben we haar gevraagd het op te sturen voor Tekens van Licht:

Toch is er iets anders in mijn leven:  
een stem die enerzijds binnen in mij is en die  
anderzijds tot mij komt.

Ik kan die stem in ieder geval niet vereenzelvigen  
met wat ik zelf denk, hoop en vrees. Hij is niet zo  
duidelijk, het is meer een zachte fluistering vanuit  
een verborgen stilte.

Maar het is **een stem getuigend van licht** dat mij  
trekt. Door die beloftevolle stem word ik losgemaakt  
uit de betovering en omklemming van de bestaande  
wereld en gezet in een ruimte van vrijheid.

Ik kom in beweging naar vrede, recht, vrijheid en  
gemeenschap toe. Het is een stem 'die de stilte niet  
breekt', zo zacht en innig, maar tegelijkertijd  
onweerstaanbaar.

Die bindende stem noem ik- door de bijbel geleerd -  
God. Hij is weerloos tegen elke ontkenning, ook die  
van mij (en dat is goed), maar hij laat mij niet los.  
Hij boeit mij, bemoedigt en troost mij.  
Ik leef op zijn adem."

Het komt uit een lezing van Elfriede ter Schegget.

Een link: [http://www.ghterschegget.nl/?page\\_id=430](http://www.ghterschegget.nl/?page_id=430)



Dit Engelenkoor wenst  
U allen: VREDE en ALLE  
GOEDS

**Nel Vrijheid**



**Protestantse Gemeente  
Breda**

Bijdragen kunnen doorgegeven worden aan: Rob Snijders (vcc.rodin@planet.nl | 076-5878967),  
Reinier Rijke (rj.rijke@gmail.com | 06-20443093), Mieke Frankfoorder (w.frankfoorder@hccnet.nl | 076-  
5146523) of Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl | 06-29283935).