



Tekens van licht

IN TIJDEN VAN CORONA | EDITIE 07 | 11 JANUARI 2021



foto: Rob Snijders

Ook de bomen wachten op betere tijden



Foto: Joyce Rijke

Maar ook: **Soms breek het Licht voorzichtig door**

Dit is de 7^e en **voorlopig laatste** Tekens van Licht, een nieuwsbericht met positieve en hoopvolle berichtjes, van en voor de leden van de Protestantse Gemeente Breda.

Het **thema deze keer is "Licht van de Ontmoeting"**.

In deze serie hebben we geprobeerd wat "Licht" aan elkaar doorgegeven. Het was goed om dat samen met u te doen.

Vervolg in de 40-dagentijd

Inmiddels is gevraagd of Tekens een vervolg kan krijgen in de 40-dagen tijd: Tekens van Hoop. Dan zijn we er weer en hopen opnieuw op uw enthousiasme en inzendingen.

Ton, Mieke, Rob en Reinier

Licht van de Ontmoeting (op afstand)



Vuurkorvend op visite

Omdat het ook in coronatijd fijn is om andere mensen te ontmoeten, maar ik niet wil bijdragen aan de verspreiding van het virus, ben ik op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Een paar keer ben ik met iemand een stukje wandelen gaan wandelen bijvoorbeeld. Op een gegeven moment, na zo'n wandeling, hebben we nog een tijdje in de tuin zitten praten. Dat werd best koud... Dat was het moment dat ik op het idee kwam om een vuurkorf aan te schaffen. Sindsdien nodig ik zo af en toe iemand uit om – met een dikke jas aan – gezellig bij m'n vuurkorf te komen zitten. Afgelopen zaterdag kwamen Joyce en Reinier Rijke op die manier bij ons op visite. Ik vind dit een erg leuk alternatief voor een 'gewone' visite. Ik ben benieuwd welke oplossingen andere mensen gevonden hebben om veilig anderen te ontmoeten.

Margreet Pols

In de PGB-viering en **digitale ontmoeting** van **Zondag 10 januari 2021 gaf ds Roel Knijff ons het door Thijske Fraanjer gezongen en door Anna van Doorn gespeelde lied mee:**

'Ken je mij'

Vertaling van psalm 139
Door: Huub Oosterhuis
Muziek: Stijn van der Loo

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
Die aardig is, of onmetelijk ver,
Die niet staat en niet valt
En niet voelt als ik,
Niet koud en hooghartig

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
Dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Rees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,

Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
In mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
Geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
Gezien, genomen,
Door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

HeartEdge ontmoet de wijk

Een van de uitspraken rond HeartEdge die bij Dick de Man en Reinier is blijven hangen:

"De kerk heeft de wereld nodig om kerk te zijn"

Ook vanuit Pastoraat en Diaconaat zoeken we die op.



Het project **HeartEdge** heeft inmiddels aansluiting gevonden bij het Netwerk Haagse Beemden en samen met buurtbewoner Peter planten we hier bijna 300 bloembollen om de wijk en het aanzicht van de kerk op te fleuren.

Nog even en dan verwachten we betere tijden voor ons allemaal, voor kerk en wijk. Met bloemen.

Wil je meer weten van het HeartEdge-project, neem dan contact op met bijvoorbeeld Ton van Prooijen of Dick de Man.

Heb lief, Hou vol !!



Protestantse Gemeente
Breda

Bijdragen kunnen doorgegeven worden aan: Rob Snijders (vcc.rodin@planet.nl | 076-5878967), Reinier Rijke (rj.rijke@gmail.com | 06-20443093), Mieke Frankfoorder (w.frankfoorder@hccnet.nl | 076-5146523) of Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl | 06-29283935).