

Worstelen

Uit 'Hier ben ik' (J.S. Foer), blz. 1087

Een passage uit een speech, uitgesproken bij een bar mitswa over Jacob die 'worstelt' met God.



“Maar wat is worstelen nu eigenlijk? Je hebt Grieks-Romeins worstelen, show-worstelen, armworstelen, sumoworstelen, vrij worstelen, worstelen met denkbeelden, worstelen met je geloof... Ze hebben allemaal één ding gemeen: nabijheid...”

“Nabijheid”, zei hij terwijl hij zijn blikken over de aanwezigen liet gaan. “Het is makkelijk om nabij te zijn, maar haast ondoenlijk om nabij te blijven. Neem je vrienden. Neem je hobby’s. Zelfs denkbeelden. Ze zijn nabij -soms zozeer dat we denken dat ze onderdeel van ons zijn – en dan, op een zeker moment, zijn ze niet meer nabij, gaan ze weg. Er is maar één ding dat ervoor kan zorgen dat iets ook na verloop van tijd nabij blijft: het vasthouden. Er mee worstelen. Het tegen de grond werken, zoals Jacob deed met de engel, en weigeren los te laten.

Waarmee we niet worstelen, laten we los. Liefde is niet de afwezigheid van strijd. Liefde is strijd.”